

Dit is een preekschets van JP Krugier. Deze was voor eigen gebruik tijdens de diensten maar kunnen jou misschien ook helpen, ook voor eigen gebruik. De preekschetsen zijn niet gescreend op spelling en redactie, ook is niet alles gezegd wat wel in deze de schetsen staat. Als het je helpt eea beter te begrijpen of om er nog eens over door te praten met je huiskring, is het doel geslaagd. Je kunt de preek terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Wie ben ik?

- 1 Wie ben jij? Noem je buurman 3 dingen
- 2 Wat zouden deze mensen gezegd hebben?

[Bach /Martin Luther King / Nightingale / Bosshardt / Luther laten zien?]
<https://lokalehelden.500jaar.nl/#/inzendingen/top>

Wat eentje zei weten we:

<http://vlichthus.nl/maarten-luther-ik-kan-niet-anders/#prettyPhoto>
Met daaronder:
"Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir, Amen."

Waar kreeg hij de kracht vandaan?

Ken je dat? Dat je rotsvast in alle rust zoiets weloverwogen zei of deed?

- 3 Wat zou deze vrouw gezegd hebben?

[Plaatje Samaritaanse vrouw]

a) Assertieve niet geaccepteerde vrouw // b) Blik wat is dit/deze? /// c) Liefde voor Jezus

4 Het karakter van een mens wordt beïnvloed door wie je zelf denkt dat je bent en waar je bevestiging zoekt.

Model vanuit management. Dit model kan je helpen om gedrag te analyseren. Op ieder van de 6 niveaus/vragen kun dingen invullen. Een moeilijke situatie, je leven, enz. Vaak is het zo dat problemen ontstaan doordat je bovenkant (bijv. zingeving) en de onderkant (bijv. gedrag) niet bij elkaar passen. Dan voel je stress of ongemak.

Waarom ben ik	Zingeving
Wie ben ik	Identiteit

Wat wil ik	Overtuigingen
Wat kan ik	Vaardigheden
Wat doe ik	Gedrag/Moraal
Waar doe ik	Omstandigheden/nu

5 Kijk met je buurman waar de punten zitten die je in het begin hebt gebruikt om jezelf te beschrijven.

6 Waar zoek je de bevestiging? Normaal menselijk onderdaan, is het nu, korte momentane genot.

7 Bijbelverhaal. Waar zocht de vrouw het? Zouden die 5 mannen haar geholpen hebben in haar identiteit?

[Plaatje Samaritaanse vrouw]

#Metoo (ander logo?)

Even voor de goede orde: in de Opstandingskerk hebben we een vertrouwenspersoon. Als je ergens problemen mee ervaart, bijv. #Metoo, ga asjeblieft naar ze toe! vertrouwenspersoon@geloofhet.nl

Ongebruikelijk om nu water te komen halen overdag. => Sociaal ongewenst. => niet hier in deze groep dus
Waar zocht ze bevestiging? Lastig op te maken.

8 Waar zoeken wij het?

Sporter in vaardigheden dat maakt hem tot iemand! / Werk / Status / Gedrag eten, kleding interieur uiterlijk, wat je eet. milieubewust, sport, twitter hoeveel volgelingen je hebt? Hoe vaak je bericht geliked wordt? .

Ook overtuigingen, principes, die gewortelde meningen hoe dingen moeten of niet moeten.

We doen het wel maar van beneden naar boven een energie zuigende moeilijk weg / zand in de machine
Van boven naar beneden leven geeft juist energie. Maakt je tot een bron / olie in de machine

9 Grote verandering in deze vrouw. Van niet- geaccepteerde tot een blijde boodschapper voor dorp!

Hoe doen we deze verandering? Worden we tot een bron?

Vrouw

a. De vrouw deed dat door in gesprek te gaan met Jezus: Ze had zich af kunnen wenden. Weg kunnen gaan, toen hij er aankwam al. Waarschijnlijk gedacht, die man is een Joodse man en bemoeit zich toch niet met me.

Had kunnen zeggen: Doe het zelf.

Waarom ze dat niet deed? Eigen keuze. De eerste man bij wie ze volledig veilig was?

b. Door in gesprek te blijven met hem

Niet afhaken, weglopen, doorvragen, doorvragen, luisteren naar antwoorden en erop in gaan.

c. Door eerlijk te blijven. 'Ik heb geen man' Compliment Jezus.

Jezus deed dat door verbinding te zoeken. Door zichzelf te zijn. Vanuit zijn identiteit en zijn Waartoe: Ik ben gekomen om het verlorene te redden

- a hij begint bij verbinding maken => wanneer realiseerde jij dat hij verbinding met jou wil maken
- b iets gewoons vragen => wanneer heb je iets gewoons voor Jezus gedaan?
- c door vragen naar gedrag => kun je je nog een confronterende vraag van Hem herinneren?
- d zichzelf te openbaren als Messias (vanuit 100 % verbondenheid, geïnteresseerd in haar, zonder oordeel)
=> wanneer heb ik ontzag voor deze Messias en God?

10 Ons waartoe? In verbinding zijn met God, in gesprek blijven met Jezus, beseffen dat je samenwerkt

11

Wat helpt?	Aanvaarden dat God graag met je optrekt, je aanspreekt en nodig heeft. Steeds weer boven beginnen. Vandaar uit in de put dalen, je leven aanvaarden.
Wat helpt niet?	Beneden beginnen. De lat bij 1 van de de onderste vier leggen. Doodlopend! Bekijk jezelf met dit gereedschap. Klopt wat je doet met hogere / hoogste niveau?

12 Wie zijn we als Opstandingskerk?

Tijd van herijking? Enquête, komende beleidsplan helpt om deze vraag te bekijken

Laten we samen op het hogere niveau vinden; ons aangesproken worden en bestaan in Jezus Christus

Ga alleen en samen het trappetje op.

Op allerlei momenten van de dag.

Waarom doe ik dit. Waartoe ben ik hier. Wat is mijn identiteit. Past het bij wie ik ben en wil zijn?

13 Vertel je buurman welke handvatten je kreeg om nog een mooiere stabielere jij te worden.

Dat de vrouw iedereen leek te ontlopen (ongebruikelijk moment voor water putten) geeft een aanwijzing dat zij haar identiteit (nog) niet gevonden had. Ze had het gezocht bij 6 mannen, maar nog niet gevonden. Belangrijk probleem, ook in deze tijd; we zoeken op Facebook, in relaties, status, baan, gedrag, maar vinden nooit, tot we de verbinding met de zin van ons leven maken. Ze had, zoals velen onder ons, een zeer laag zelfbeeld, verborgen achter een pantser. Toen ze aansloot bij de echte bron van levend water, vond ze haar eigenwaarde en verdween haar schaamte. Ze was iemand (geworden) die het recht had anderen te wijzen op de door haar gevonden schat.

Ook als het iemand (nog) niet lukt op het niveau van zingeving aan te sluiten zie je al significante

verandering als bewustwording op ieder hoger niveau ontstaat.

In iedere sociale omgeving, maar in het bijzonder in de kerk (als morele kennisbron) wordt onbewust ieder op gedrag beoordeeld (en beoordelen we onszelf daarop) en ontvangt vooral daarop feedback. Een gezonde relatie is geworteld in contact op identiteits- of zingevingsniveau. Treurig dat juist in de kerk je waarde wordt beoordeeld op je gedrag. Zonder oordeel kijken en spreken is de sleutel tot onvoorwaardelijke liefde. Andersom, onvoorwaardelijke liefde kijkt zonder oordeel.

Opmerking achteraf: Bij “Hoe doen we deze verandering? Worden we tot een bron?” geef je onder c bij de vrouw aan dat zij eerlijk blijft. Ik zie in haar antwoord juist haar pantser. Begrijpelijk overigens, maar ze liegt niet, maar is evenmin eerlijk. Bijzonder hoe Jezus hier doorduwt en de waarheid open legt, maar zonder dat het haar zoveel pijn doet dat ze afhaakt. Een droom voor een coach! ;-)